

Hoofdstuk 13:

## Gebed over de 9 maanden

*“Uw oog zag mij, vormeloos nog:  
in uw boek waren alle dagen geschreven  
waarop ik gevormd werd,  
toen er nog niet één daarvan was” (Ps 139, 16)*

We moeten een onderscheid maken tussen het gebed voor iemand die al geboren is, en het gebed voor een kind dat nog in de moederschoot in wording is.

### Gebed voor een kind of een volwassene

Op de allereerste plaats moeten de moeders op het hart worden gedrukt dat ze geen schuldgevoelens mogen hebben bij al wat ze lezen of dat ze zich niet veroordeeld mogen voelen door God. Als ge tot de ontdekking zijt gekomen dat Jezus leeft, dat Hij gekomen is om ons te bevrijden, te genezen, om de wereld te bekeren, en niet om te oordelen, zal alles al een stuk gemakkelijker verlopen.

Innerlijke genezing is een proces dat verloopt op het ritme dat de Heer Zelf bepaalt.

Als ge een begin gemaakt hebt met het gebed voor uw kind, ga daar dan trouw mee verder. Het is belangrijk dat ge onophoudelijk op de deur van de Heer blijft kloppen, ook als uw kind volop in crisis is. *“Gij die Jahweh alles in herinnering brengt, er is voor u geen rust. Gun ook Hem geen rust, tot Hij herstelt...” (Jes. 62,6-7)*

Charismatische gaven zijn niet nodig om te kunnen bidden over of voor iemand. Denk niet dat Jezus aan uw gebed minder kracht zou geven dan aan degenen die bidden voor de zieken. Het gebed van een echtpaar heeft een grote genezingskracht: op basis van het sacrament van het doopsel en van het huwelijk: ge zijt medescheppers met God.

Wat kan er allemaal gebeurd zijn in de ontwikkeling van dit kind dat u zoveel zorgen baart? Probeer u de zwangerschap te herinneren, alle positieve en negatieve gebeurtenissen. Een moeder kan zich toch herinneren welke intieme relatie er gegroeid is tussen haarzelf en haar kind tijdens die 7,8 of 9 maanden zwangerschap. Het kind heeft alles haarfijn opgenomen als een spons, al het negatieve en het positieve, het heeft alles geregistreerd in zijn onderbewuste. Precies daarom zijn de maanden van de zwangerschap zo uitermate belangrijk.

We zullen even een paar omstandigheden onder de loupe nemen die de ontvangenis en het leven in de moederschoot hebben kunnen beïnvloeden. Een kind kan ontvangen zijn met een gevoel van walg of weerzin voor de sexuele vereniging. Mogelijk heeft de moeder de gemeenschap ervaren als gewelddadig, misschien is ze verkracht, of misschien heeft ze in de vereniging alleen lichamelijke bevrediging gezocht, zonder te denken aan het kind dat mogelijk kon ontvangen worden. Misschien is het kind verwekt buiten het huwelijk, of zonder liefde, misschien alleen uit plichtsbesef enz.

Talrijke gebeurtenissen kunnen de ontwikkeling van het kind in de moederschoot beïnvloed hebben. Om er een paar te noemen: een val, angst, schrikken, het overlijden van een geliefd iemand, een miskraam, vrijwillige pogingen tot abortus, aardbevingen, stormen, ziektes van de

moeder die het kind als een agressie ervaart. Het gebruik van alcohol, drugs, roken, seksuele gemeenschap tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste maanden, agressie jegens de zwangere vrouw, slagen, schoppen in de maag of op de buik, geschreeuw, angst voor een miskraam, angst voor een gehandicapt kind.

Sommige vrouwen moeten lang in bed blijven tijdens de zwangerschap om hun kind te kunnen houden. Sommigen voelen zich uitermate neerslachtig en wenen veel. Anderen gaan gewoon door met dansen of met zware lichamelijke inspanningen tijdens de zwangerschap. Er zijn er die zwaar werk doen, zonder zich te bekommeren om het kind dat ze dragen. Sommigen hebben lang niet geweten dat ze zwanger waren omdat ze nog een aantal maanden gewoon ongesteld zijn geworden. Anderen waren beschaamd voor hun zwangerschap, hetzij omdat ze kritiek van de buitenwereld vreesden of omdat ze al een aantal kinderen hadden. Weer anderen hebben lang een insnoerend corset gedragen om hun zwangerschap te verbergen, of zijn verplicht geworden om te huwen. En er zijn ook vrouwen, vooral intellectuelen, die weigeren te huwen, maar toch een kind willen om aldus een zin te geven aan hun leven, zonder te denken aan de leegte die het kind zal ervaren omdat het geen vader heeft, en het gevoel van onwaardigheid dat ermee gepaard gaat.

### *Gebedsverloop*

Vader, wij zeggen u dank voor de gave van het leven. Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis.

Vandaag breng ik voor u N. op het ogenblik van zijn/haar ontvangenis. Dat uw heilig bloed dit ogenblik zuivert en vrijwaart van elke onzuiverheid, elke begeerte, elke lichtzinnigheid en elk gebrek aan liefde enz.

### *Eerste maand*

Heer Jezus, wij brengen voor u de eerste maand van N. in de moederschoot. Kijk naar dit kleine wezentje dat zich ontwikkelt, herschep het in uw Liefde. Genees elke kwetsuur van verwerping van zijn/haar bestaan, als hij/zij per ongeluk zou ontvangen zijn of als gevolg van een verkeerd gebruik van anticonceptiemiddelen. Kom de angst wegnemen die er is opgetreden bij een poging tot abortus. Troost dit kleine wezentje als men zijn/haar geslacht zou hebben geprogrammeerd of als het belast is geworden met het verderzetten van de familienaam. Kom de keuze voor de dood aanraken die hij/zij gemaakt heeft door op eigen kracht te willen leven. Wij brengen voor u elke erfsmet die van vaderszijde of moederszijde vandaag nog op dit kleine wezentje drukt. In de loop van deze maand is het hartje beginnen kloppen. Leg in dit hart dat zich ontwikkelt elke vaderlijke tederheid die hij/zij tekort kwam. Heilige Maria, kom met uw moederlijke fijngevoeligheid en tederheid aanvullen al wat dit kind niet heeft ontvangen van zijn/haar moeder.

### *Tweede maand*

Heer, wij brengen voor u de tweede maand van N. in de moederschoot.

Jezus, ontplooi heel de christelijke vrijheid die gij aan dit kind gegeven hebt. Genees elke opstandigheid en al wat hij/zij ervaren heeft als agressie. Raak het zelf gecreëerde schuiloord aan, die hij/zij voor zichzelf heeft opgebouwd, om zich te beschermen tegen uw liefde. Open zijn/haar hart, opdat hij/zij het leven overvloedig kan binnen laten.

Heer, wij vragen u om elke fout die er is opgetreden in de vorming van de ogen, de oren en de mond te genezen. Gij weet Heer dat de lever zich nu is beginnen ontwikkelen. Genees hem/haar van elke overge-erfde zwakheid langs moederszijde.

(Denk hier als moeder van dit kind aan alle omstandigheden die uw zwangerschap in de loop van deze maand mogelijk hebben beïnvloed: een val, een reis, overlijden, dreigende miskraam enz.)

#### *Derde maand*

Heer, wij brengen voor u de derde maand van N. in de moederschoot.

Heer, kom dit kind aanraken dat in de war is omdat men zijn geslacht verwerpt. genees alle verwarring en dubbelzinnigheid waaronder dit kind geleden heeft tijdens zijn/haar ontwikkeling in de moederschoot. Bevestig hem/haar in zijn mannelijkheid/vrouwelijkheid. Geef hem/haar de plaats die hem/haar toekomt. Breng evenwicht en harmonie in zijn/haar lichaam, ziel en geest, in alle gewaarwordingen, in zijn/haar seksualiteit. Geef hem/haar de genade om vandaag ja te zeggen tegen het leven. Herstel in hem/haar het vaderbeeld en moederbeeld. Wij brengen voor u elke mogelijke afwijking in de vorming van de stembanden, de ogen, de nieren, van zijn/haar armen en benen, van zijn/haar geslachtsorganen.

Probeer uzelf alle gebeurtenissen te herinneren die de zwangerschap mogelijk hebben beïnvloed: woede, een ziekte, geweld, verwondingen, ruzies, een verhuis, financiële problemen, schaamte, kritiek, oorlog, sociale onlust, laster enz.

#### *Vierde maand*

Heer, wij brengen voor u de vierde maand van N. in de moederschoot. Heer, genees hem/haar van alle angst voor vernietiging, van elke afwezigheid van de vader, van alle tekort aan tederheid. Kom zijn auditief geheugen zuiveren van elke agressie door geschreeuw, geweld, luidruchtige ruzies. Genees hem/haar van de droefheid en het gevoel van verlatenheid dat hij/zij langs de moeder ervaren heeft omdat haar man zo weinig thuis was en veel op reis ging. Genees hem/haar van elk gevoel van verwerping door zijn/haar grootouders. Genees hem/haar van elk gevoel van onveiligheid in het milieu waarin hij/zij is opgegroeid. Kom hem/haar genezen van elke agressie door slagen of door ziekte van de moeder. Kom weer vrede brengen in elk gevoel van disharmonie en omhul hem/haar met uw tederheid en barmhartigheid.

We brengen ook zijn/haar zenuwstelsel voor u en al wat misvormd is, elke erfelijke belasting van vaderskant of moederskant, die hem/haar verhinderd heeft om uw verrijzenis te ontvangen.

(Denk hier terug aan al wat u aan negatiefs hebt ervaren in deze maand: drank, tabak, drugs of geneesmiddelen, geweld, een val, erfelijke ziektes enz.)

#### *Vijfde maand*

Heer, wij brengen voor u de vijfde maand van N. in de moederschoot. Genees zijn/haar auditief geheugen. Raak alles aan wat hij/zij aan negativiteit heeft kunnen opvangen in deze maand, al wat tegen of over hem/haar in deze maand gezegd is. Wij brengen elke vrees voor u die hij/zij van buitenaf heeft opgedaan door geroep, door dingen die omvielen of onverwachte harde geluiden. Genees zijn /haar gehoor als het zou gekwetst zijn door de indringende autoritaire stem van de vader. Leg vergeving in zijn/haar hart voor de seksuele relaties van zijn/haar ouders, die hij/zij als agressie ondergaan heeft. Kom alles in hem/haar aanraken dat tegenzin of verwerping van het leven heeft veroorzaakt. Bevrijd hem/haar van elk verlangen om op zichzelf terug te plooiën en van elke wil om alleen maar op zichzelf te rekenen.

Wij brengen voor u heel de ontwikkeling van zijn/haar bloedsomloop, zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en we vragen u om alle fysische afwijkingen die toen ontstaan zijn te komen aanraken.

(Denk ook aan...)

#### *Zesde maand*

Heer, wij brengen voor u de zesde maand van N. in de moederschoot. Kom vrede brengen in dit kind, als hij/zij geweld zou zijn aangedaan omwille van een operatie die de moeder moest ondergaan. Genees hem/haar van elke vorm van wantrouwen en van elk verlangen om zich af te sluiten van het leven. Geef hem de genade om zichzelf te accepteren, en om zijn geslacht te aanvaarden. Genees elk gevoel van minderwaardigheid en elk gevoel van levensangst.

Herstel in hem/haar het moederbeeld en vaderbeeld. Jezus, verbreek in hem/haar elke band met de dood van een geliefde persoon, die zijn/haar moeder verdriet heeft gedaan en het kind heeft beïnvloed. Geef hem/haar levensvreugde in overvloed. Als zijn/haar vader in de loop van deze maand is overleden, kom dit kind dan genezen Heer, vooral als de moeder in hem/haar haar troost gezocht heeft. Genees dit kind van elk slachtoffergevoel en van elke neiging om zich terug te plooiën op zichzelf.

Wij brengen voor u alle beenderen van zijn/haar geraamte, maak ze sterk en bevrijd hem/haar van elke zwakheid die tot misvormingen zou hebben geleid. Geef hem/haar de genade om elke lichamelijke zwakheid die in de moederschoot ontstaan is te accepteren.

(Denk ook aan...)

#### *Zevende maand*

Heer, wij brengen voor u de zevende maand van N. in de moeder-schoot. Kom dit kind aanraken dat te vroeg geboren is en nog niet voldoende woog. Moeder Maria, kom gij die twee ontbrekende maanden aanvullen. Gij weet waarom dit kind voortijdig uit de moederschoot verdreven is. Leg vergeving in zijn/haar hart voor alle vrees en bekommernis van de moeder. Raak zijn gevoel van verlatenheid aan, het gebrek aan tederheid, het feit dat hij/zij niet gevoed mocht worden aan de moederborst, het feit dat hij/zij in de couveuse moest. Wij brengen de verdere ontwikkeling van dit kind voor u. Bevrijd zijn/haar christelijke vrijheid, breng harmonie aan in zijn/haar wezen, geef hem/haar de genade om het leven in overvloed te ontvangen. Genees hem/haar van elke opstandigheid, elke woede, van elke gevoel teveel te zijn, van elke druk gprogrammeerd te zijn, van elke verwerping van zichzelf.

(Denk ook aan...)

#### *Achtste maand*

Heer, wij brengen voor u de achtste maand van N. in de moederschoot. Kom dit kind aanraken dat in deze maand geboren is ten gevolge van een val, een aardbeving, een echtelijke ruzie omwille van ontrouw enz. Genees hem/haar van zijn weigering om te groeien. Herstel in hem/haar het beeld van zijn/haar ouders. Genees hem/haar van het beeld van de wereld die hij/zij als wreed ervaren heeft, genees hem/haar van elk gevoel van verwarring door zijn/haar vroegtijdige geboorte. Kom de keuze aanraken die hij/zij voor de dood gemaakt heeft omdat hij/zij zich ontworteld voelde.

Wij brengen voor u dit kind dat verder groeide in de schoot van zijn moeder. Bevrijd hem/haar van elke weigering om geboren te worden en om het leven te verwelkomen. Genees hem/haar van elke opstandigheid en angst omdat hij/zij niet de rol kon spelen die zijn/haar ouders hem/haar wilden opdringen. Kom hem/haar genezen van elke sociale verwonding door armoede, emigratie, verbanning, vernedering en verwerping. Wij brengen ook voor u zijn/haar auditief geheugen en al wat hij/zij aan negatief ervaren heeft langs de smaak- of reukzin.

(Denk ook aan...)

### *Negende maand*

Heer, wij brengen voor u de negende maand van N. in de moederschoot. Gij kent uw kind, “*want alles wat bestaat hebt Gij lief, en Gij verafschuwt niets van wat Gij gemaakt hebt. Als Gij iets gehaat hadt, zoudt gij het niet geschapen hebben.*” (Wsh 11,24). Ja Heer, het is uit liefde dat gij dit kind het leven hebt gegeven. Laat hem/haar voor het leven kiezen, geef hem/haar de genade om zijn wezen te ontvangen, bevrijd hem/haar van zijn/haar woede en levensangst. Geef hem/haar de genade zijn/haar familie te accepteren, zijn ouders, zijn sociaal milieu. Kom alle afweermechanismen aanraken die hij/zij heeft opgebouwd om zich te wapenen tegen de liefde.

Genees het ogenblik van zijn/haar geboorte, als zijn/haar ouders ontgoocheld waren om zijn/haar geslacht. Genees het gebrek aan tederheid, omdat zijn/haar moeder uitgeput was na een moeilijke geboorte en hem/haar niet haar armen heeft ontvangen. Genees zijn/haar tactiel geheugen en zijn/haar hoofd als hij/zij ter wereld is gekomen met de zuiger of de verlostang. Genees hem/haar van zijn/haar angst en wantrouwen.

Wij brengen dit kind voor u Heer, dat eerst met de stuit geboren is. Bevrijd hem/haar van zijn/haar diepe angst, zijn/haar woede of schuchterheid, van alle tekenen van verstikking en agressie die hij/zij ervaren heeft bij deze moeilijke geboorte.

Ontferm u met uw liefde Heer over dit kind dat naar de couveuse is gebracht omdat hij/zij niet voldoende woog, ademhalingsproblemen had of vruchtwater had ingeslikt.

Genees ook het tactiel geheugen Heer van de kinderen die met de navelstreng rond de nek geboren zijn of die ziek geworden zijn door de anesthesie die aan hun moeder werd toegediend. Kom ook de kinderen aanraken die te groot waren en het leven van hun moeder in gevaar hebben gebracht. Kom de kinderen genezen van hun schuldgevoel als hun moeder is gestorven bij hun geboorte.

(Denk hier nog aan alle moeilijkheden van de laatste maand en alle bijzonderheden van de geboorte.)

Heilige Geest, vervul dit wezentje met de genade van de verrijzenis, open zijn/haar hart opdat hij/zij overvloedig liefde kan ontvangen en geven. Breng harmonie in zijn/haar geest, zijn ziel en lichaam, herstel alle emoties, gewaarwordingen en zijn/haar seksualiteit. Vul alle tekorten aan van vaderlijke of moederlijke tederheid. Geef hem/haar de genade om voluit voor het leven te kiezen, open zijn/haar hart voor de vreugde en voor de anderen. Geef hem/haar een hart dat kan vergeven en leg in zijn/haar hart het verlangen om alle frustraties en wraak-gevoelens los te laten. Open zijn/haar hart voor de liefde van de Vader, geef hem/haar de genade om het leven te accepteren zoals het is.

Heilige Geest, moge zijn/haar hart overvloeien van uw genade. Dat hij/zij zichzelf mag aanvaarden als geliefd schepsel en de weldaden van zijn/haar Schepper mag erkennen. Amen.

Dit gebed moet niet slaafs worden nagezegd. Men kan het rustig lezen en zich tegelijk herinneren wat er zich bij u in het bijzonder heeft voorgedaan.

We drukken nog eens op het hart dat schuldgevoelens verkeerd zijn: dit boek is er niet gekomen om iemand te beschuldigen, maar om de bevrijdende en genezende kracht van Christus te tonen, die ons al komt genezen vanaf het ogenblik dat wij ontvangen zijn.

### **Gebed voor een kind in de moederschoot**

Het zou goed zijn als de ouders beiden elke dag een moment samen zouden bidden voor het kind

dat ze verwachten.

“Wij danken u Eeuwige Vader, omdat gij ons waardig hebt bevonden om het leven door te geven, omdat gij ons tot uw medewerkers hebt gemaakt. Wees met ons begaan en leer ons om liefdevolle ouders te zijn, die niet autoritair zijn, en die het leven of het geslacht van ons kind niet programmeren.

Moeder Maria, spreek voor ons ten beste: dat we ouders mogen worden die voluit tederheid kunnen ontvangen en ook geven, dat we zouden openstaan voor de wijsheid om dit kind elke dag van zijn/haar leven te begeleiden.

Heer wij danken u voor het mysterie van het leven. In uw Naam en door de genade van ons doopsel en ons huwelijk, zegenen wij dit kleine wezentje dat mag groeien in de moederschoot. Geef het de genade om altijd voor het leven te kiezen.”

Het zou goed zijn om elke dag van de zwangerschap, maand na maand spontaan te bidden en het kind te zegenen in Jezus' naam: “Wij vragen u Heer om het kind te omhullen met uw kostbaar bloed. Bescherm zijn groei, vervul hem met uw vreugde en met de kracht van uw verrijzenis.”

#### *Eerste maand*

Heer in uw Naam zegenen wij ons kind. Heer, zijn hartje is zich al aan het vormen: vervul het met tederheid en laat het kiezen voor het leven. Genees elke misvorming, raak de bloedsomloop aan. Kom zijn christelijke vrijheid in werking stellen vanaf het ogenblik van de conceptie.

#### *Tweede maand*

Heer Jezus, wij brengen ons kind voor u. Kom alle organen aanraken die nu gevormd worden. Leg uw liefdevolle hand op hem, zodat hij of zij gezond kan ontwikkelen. Overstelp ons kindje met uw tederheid, geef dat het openstaat om het leven lief te hebben.

#### *Derde maand*

Heer Jezus wij danken u voor de ontwikkeling van ons kindje. Dank voor zijn hartje, zijn nieren, zijn lever. Dank voor zijn armpjes en beentjes. Dank voor heel zijn lichaam dat gij beschermt. Geef het alle vaderlijke en moederlijke tederheid die het nodig heeft. Moeder Maria, wij plaatsenen ons kind onder uw moederlijke bescherming.

Kindje, wij weten niet of je een jongetje of een meisje bent, maar ons hart bereidt er zich op voor om je te mogen verwelkomen. Je oogjes zijn nog toe maar je mondje is al open. Toch kan je nog niet met ons praten. Wij danken je omdat je ons leven komt vervullen.

#### *Vierde maand*

Heer wij danken u omdat ons kindje al zo groot is. Kom zijn verstand aanraken, en breng harmonie in heel zijn wezen. Waak over de vorming van zijn hart en over het functioneren van de lever. Vervul hem met de liefde van Christus. Geef hem de genade dat hij het leven accepteert en dat hij zichzelf aanvaardt vanaf het ogenblik van zijn ontstaan.

#### *Vijfde maand*

Dank Heer voor het leven van ons kind, dank omdat we het voelen bewegen. Help ons Heer om met hem te spreken, om hem te zeggen dat we hem beminnen en met heel ons hart naar hem uitkijken.

Kleintje, wij zijn je mama en je papa, wij bereiden ons erop voor u in onze armen te mogen

wiegen en wij openen ons hart om je te ontvangen.

Dank Heer Jezus voor ons kindje. Maak het vrij van elke erfelijke belasting van vaderszijde of moederszijde. Laat al wat mooi en goed is in hem groeien. Zegen alle vermogens die gij hem al gegeven hebt. En bovenal vragen wij u om hem te vervullen met uw vrede en uw vreugde.

(Het is goed om vanaf nu tegen uw kind te beginnen praten met woordjes vol tederheid, en zoals hierboven door te gaan met elke dag te bidden voor uw kind tot aan het einde van de zwangerschap, en ook voor het ogenblik van de nakende geboorte...)