

## **Inleiding**

*Toen ik tien jaar geleden Nelly Astelli voor het eerst ontmoette, kon ik me in de verste verte niet voorstellen in welk avontuur ze mij ging meeslepen. Ik heb dankzij haar de beoefening van het wonderlijk charisma van de innerlijke genezing kunnen ontdekken. Ik ben uiteraard zelf de eerste geweest om daar de vruchten van te plukken, maar door met haar samen te werken heb ik ook geleerd om te bidden voor mensen die haar hulp vroegen in een moeilijke situatie.*

*Nelly beoefent dit charisma sedert 1974 langs vele persoonlijke ontmoetingen, sessies, Ignatiaanse retraites, zowel in Chili, in Latijns Amerika en in Europa.*

*Eind 1986 publiceerde zij haar eerste boek over innerlijke genezing "Redden wat verloren was" ("Sauver ce qui était perdu" Editions Saint-Paul) Toen reeds bad zij wat zij "het gebed over de negen maanden" noemde, en had ze de bedoeling om een boek te schrijven over de genezing van de kwetsuren ontvangen in de moederschoot.*

*Zij had reeds lang begrepen in welke mate de mens kan gewond raken vanaf het ogenblik van zijn ontvangenis en gedurende heel zijn verblijf in de moederschoot, en dat al die verwondingen een welbepaalde invloed hebben op de ontwikkeling in de kinderjaren maar ook op zijn gedrag als volwassene. "Dit gebed is het mooiste gedeelte van deze dienst, zegt ze. Ik heb daardoor al zoveel genezingen zien gebeuren!"*

*Het is dus door het licht dat de Heer ons in het gebed gegeven heeft, dat we hebben kunnen ontdekken hoezeer een mens reeds pijnlijke situaties kan beleven vanaf zijn ontvangenis tot aan de geboorte en ook in de kinderjaren.*

*Het volstaat dus aan de Heer te vragen om te komen herstellen al wat gewond is, wat verkeerd gelopen en verknoeid is, door het gebed van vergeving, het gebed van genezing van het geheugen en het intercessiegebed.*

*Het is dus duidelijk waarom Nelly Astelli erop aandringt voortdurend te blijven bidden dat God niet alleen de ziektes als dusdanig geneest, maar vooral de eigenlijke oorzaken ervan. Zij blijken immers het dieperliggend kwaad te zijn dat ons hele wezen beïnvloedt.*

*God wil ons hele wezen genezen: onze lichamelijkeid gaat hem evenzeer ter harte als onze geestelijke werkelijkheid. Hij weet goed dat er in zijn schepsel slechts volmaakte harmonie kan bestaan als "lichaam, ziel en geest" (1 Th 5,23) deel hebben aan hetzelfde leven.*

*Wat Nelly met haar bediening beoogt, is vooral van geestelijke aard, zij speelt niet de genezer! Zij blijft altijd zeggen dat "God zijn volk wil genezen, dat de ergste ziekte erin bestaat niet te weten dat Hij ons liefheeft... dat de zware ziekte van deze tijd erin bestaat afgesneden te zijn van God."*

*De mens kan pas ten volle genezen en tot eenheid komen, als hij de genezing aanvaardt die God hem aanbiedt. Aan elke traumatisering, aan elk lijden, aan elke verwerping, aan elke angst die beleefd werd in de moederschoot of in de eerste kinderjaren, beantwoordt een reactie in de geest, die meestal een of ander afweermecanisme in werking zet of die vlucht in angst, opstandigheid, haat enz., maar ook een reactie die ertoe leidt dat men het leven verwerpt of zich overgeeft aan de zonde.*

*Het begrip van de christelijke vrijheid, dat Nelly zo dierbaar is, is erg belangrijk om te kunnen doorzien waar zo vaak de wortel ligt van onze kwalen. Het menselijk wezen beschikt volgens haar over een "erfvrijheid" zou je kunnen zeggen, vanaf het eerste ogenblik van zijn bestaan. Deze vrijheid waarover dat minuscule wezentje beschikt om voor het leven te kiezen of voor de dood, de vrijheid om ja te zeggen aan Gods liefde en aan de liefde van zijn ouders of om zich terug te*

*plooien op zichzelf, om zijn hemelse Vader te aanvaarden of zijn bestaan als schepsel te weigeren, die vrijheid bestaat echt!*

*Er is nog veel gebed nodig en met behulp van een gezonde theologie moeten we nog lang nadenken over die vrijheid, om te begrijpen hoever zij reikt, in het bijzonder in verband met de erfzonde en haar gevolgen, in verband met de individuele zonde en met wat er van de ouders overgeërfd is als gevolg van hun zonden.*

*We hebben in elk geval de vrijheid om ons hart te openen voor de Geest die ons het leven, verzoening en genezing aanbiedt. Wij beschikken over deze fundamentele vrijheid van het gebed om het WOORD te ontvangen dat geneest en dat redt.*

*Door de talrijke vruchten die we ontvangen hebben door de dienst van de innerlijke genezing, mogen we zeggen dat we in de juiste richting werken en dat de Heer waarlijk zijn macht toont om zijn volk te genezen.*

*“Laten we God dus danken voor de grootsheid van de genade die hij ons overvloedig geschonken heeft in zijn welbeminde Zoon.”*

*A.SMETS, s.j.*